

Kære alle

Så blev det sommer igen, og endnu et skoleår er nået til sin ende.

Varmen er vendt tilbage – faktisk bevæger vi os allerede nu imod 30 meteorologiske sommerdage i det her kalenderår. Det er ret fantastisk og der er derfor al mulig god grund til at skrue op for isfrekvensen og øve svømmetag i Øresund.

Nu drager alle børn og voksne på Den lille Skole på sommerferie – og de har fortjent masser af solskin og gode oplevelser, sammen med mennesker de holder af.

Inden alt lukker ned før ferien, vil jeg dog lige gribe lejligheden til at sende et kort nyhedsbrev til jer.

Sommerfest: Skolens sommerfest blev i år holdt på selveste Sankt Hans aften, lørdag d.23 juni.

Ved generalprøven om fredagen, åbnede vejrguderne pludselig en syndflod af vand over teaterstykket og skabte let bekymrede miner hos personalet og en livlig trafik på diverse vejrapps.....

Måske var syndfloden Thors "hilsen" til os for, at det ikke blev de nordiske guder, som trak sig sejrige ud af sammenstødet med den nye gud fra syd i årets sommerfeststykke?

Men de forskellige vejrguder må være kommet overens til sidst, for på selve dagen stod solen flot og gul og skinnede ned på os – og dermed gjorde den sit til at rammerne var helt perfekte til sommerfesten.

Nogle andre som gjorde rigtig meget for at skabe de perfekte rammer, var 7.kl og deres forældre, som var hovedansvarlige for hele logistikken omkring mad og drikke – og som virkelig havde lagt store kræfter i arrangementet. Hvor var det fantastisk at mærke den holdånd som prægede indsatsen – lige fra opbygningen og driften af loungebaren, til serveringen af møre bøffer og lækkert tilbehør.

Selvom jeg ved I har mødt udfordringer undervejs kørte det som smurt, og jeg vil opfordre læseren af nærværende nyhedsbrev til straks at rejse sig fra computeren og uddele stående bifald for indsatsen til jer. Det er andet år vi kører med en enkelt klasse som hovedarrangør, og jeg er sikker på, at I har opbygget nye erfaringer, som vil gøre opgaven meget lettere for de kommende års 7.klasser – og deres forældre(-:

Som altid havde elever og personale knoklet benhårdt i ugerne op til sommerfesten med at forberede årets store tilløbsstykke, som havde titlen "Harald og de andre rødder". Vi fik en historisk, musikalsk – og satirisk – lektion, med afsæt i danernes omvendelse til kristendommen, og bedømt med mine – selvfølgelig fuldstændigt objektive og på ingen måder forudindtagede(-: – øjne var det en fantastisk oplevelse!

Der er en helt særlig energi over sommerfestugerne, og hvert år bliver jeg bekræftet i hvor stor værdi det her store fælles projekt har for alle på skolen. Det bliver jeg ikke mindst når jeg oplever hvordan de allermindste elever "vokser" og hvordan de større elever tager sig af de mindre når det ind imellem er svært og hårdt.

Også derfor lykkedes det endnu engang for elever og lærere – på tværs af klasserne - at lave en helt igennem flot optræden.

Også i år var der selvfølgelig masser af boder, loppemarked til støtte for 9.kl udlandstur og et kageudvalg som får et ægte sønderjysk kagebord til at ligne en samling tørre tvebakker.....

Og så var der selvfølgelig også forældrerevyen, hvor 2.kl forældre sørgede for, at skolen fortsat – trods skolelederens ynkelige stompevner(-: - stadig har masser af rytme.

Det er svært at finde superlativer, som på retfærdigvis beskriver årets revy. Jeg er vildt imponeret over jeres opfindsomhed og evner til, ud af ingenting, at skrue en både underholdende, opfindsom og meget musikalsk oplevelse sammen til publikum – jeres børn har tydeligvis en god indflydelse på jer! Og så er jeg altså bare igen i år, slået over forældrenes evne til at mønstre det mod det kræver, at stille sig op på en scene – der for mange er helt uvante omgivelser – og så bare give den gas.

Alt i alt blev sommerfesten en helt igennem god dag med en fantastisk stemning, solskin og rigtig mange mennesker, som hyggede sig med boder, koncerter, teater og godt samvær.

Tak til alle fordi I var med til at lave endnu en fantastisk sommerfest. På en dag som den, hvor elever, personale og forældre forener kræfterne, går det virkelig op i en højere enhed at være på Den lille Skole!

Dimission: D.28 juni holdt vi dimission for skolens afgangsklasse. Det er altid en bevægende og følelsesladet aften når vi sender en årgang af "Den lille Skoles roser" ud i verden, og i år var ingen undtagelse. Eleverne blev sendt afsted med taler, sange, nytrykte eksamensbeviser og gode råd fra skolelederen og undervejs blev der både uddelt håndtryk, krammet, grinnet – og knebet en tåre. Helt som det skal være!

Personale: Afslutningen af skoleåret betød ikke bare et farvel til vores 9.kl, det betød samtidig farvel til Inger, som efter 10 år på skolen har valgt at søge videre til nye udfordringer. Vi har været tidligt ude for at sikre os den bedste afløser på markedet, og det er derfor heller ikke nogen nyhed, at Frederikke er blevet ansat og starter op i sin nye fuldtids lærerstilling efter ferien. Som nogen måske har bemærket (det er i hvert tilfælde svært at skjule det længere), så er Anne gravid og skal på barsel fra efterårsferien. Vi har været ude i god tid for at finde den helt rigtige barselsvikar, og det er lykket for os at rekruttere en virkelig kompetent – og rigtig sød – lærer i skikkelse af Rie Egedal Kristensen. Rie er en erfaren lærer som kommer direkte fra Tjørnegårdsskolen i Gentofte, hvor hun har været ansat i de seneste 11 år. Selvom Anne først går på barsel til efterårsferien, kommer vi til at se en del til Rie allerede fra efter sommerferien. I de første måneder arbejder hun nemlig hos os som vikar og vi ved allerede nu, at hun blandt andet skal med 7.kl på lejrskole og have Madventurelinjen sammen med Steven. Noget andet vi også ved allerede nu er, at Louise er blevet fastansat. Oprindeligt var Louise barselsvikar for Ditte, og siden d.1 oktober 2017 har hun været ansat i en tidsbegrænset stilling med udløb til nytår 2018. Det er ingen hemmelighed, at vi er overordentligt glade for Louise, og derfor er vi også meget tilfredse med, at det er lykket at rykke rundt på nogle ressourcer så vi er blevet i stand til at ansætte hende permanent fra d.01-08. Rigtig mange gange velkommen til vores nye (og gamle) medarbejdere.

Skemaer: Elevernes skemaer er ved at være færdige og i løbet af juli måned bliver de uploadet her på intra.

Som noget nyt, har vi besluttet at placere tematimerne i grundskolen (0.kl-6.kl) lidt anderledes i det kommende skoleår.

Vi ønsker mere sammenhængende forløb og bedre tid til fordybelse – noget som især vil komme de praktiske og æstetiske fag til gode. Derfor er tematimerne i skoleåret 18/19 placeret med fire timer i træk om tirsdagen og to timer om torsdagen.

Nye børn: I juni siger vi altid velkommen til en masse nye elever.

Vores forskole startede op i fuld solskin d.1 juni med 22 spændte og søde nye skoleelever. De blev modtaget af deres venskabsklasse, 5. Klasse, som havde glædet sig virkelig meget til at hilse på deres nye "små" venner – og som har passet rigtig godt på dem siden da.

Forskoleeleverne var alle sammen modige nok til at være med i sommerfeststykket. Det er altså virkelig flot klaret når man er 6 år gammel, lige er startet i skole – og der er flere hundrede tilskuere som kigger på. Det trækker vand i øjnene på den let bevægelige skoleleder og det lover rigtig godt for fremtiden. Der er også kommet nye elever i flere af skolens øvrige klasser, og uanset hvor I kommer fra, så glæder vi os til at lære jer rigtigt at kende. Den lille Skole er en god skole og I er meget velkomne!

På skolen skal vi alle sammen holde lidt velfortjent ferie nu, og så glæder vi os til at se jer igen til august. Rigtig god sommerferie til jer alle sammen.

Tak til alle for endnu et rigtig godt skoleår.

De bedste hilsener
Simon

Nyhedsbrev juni 2018