

Kære alle

"Om lidt blir` der stille, om lidt er det forbi".....Sådan sang hele skolen i fredags til afslutningen, da alle børn og voksne sagde farvel til 9.klasse.

Og stille er der bestemt blevet på skolen, efter at eleverne er taget på sommerferie.

Lige nu leger en flok af de mindre elever på legepladsen og det giver et let baggrundstæppe af barnestemmer igennem mit åbne vindue.

Men på fredag klinger også lyden af deres stemmer af for i år når Klubben lukker og alle børn og voksne drager på en velfortjent sommerferie.

Inden alt lukker ned før ferien, vil jeg dog lige gribe lejligheden til at sende et kort nyhedsbrev til jer.

Sommerfest: Som vi plejer, holdt vi sommerfest på skolen i juni måned – den her gang lørdag d.18.

I 14 dage op til festen, blev der arbejdet stenhårdt i alle klasser fra 0.kl-6.kl med at øve det store udendørs teaterstykke og forberede diverse boder.

Det er hårdt arbejde af alle, men det er samtidig en stor fornøjelse at følge processen, hvor elever og lærere i fællesskab laver stykket, øver sangene, koordinerer dansene og alt det andet som følger med. Især var det i år en stor fornøjelse for mig at se, hvordan de store elever på holdene tog sig af de mindre elever når det ind imellem var svært – I er for seje!

Ikke mindst derfor lykkedes det endnu engang for elever og lærere – på tværs af klasserne - at lave en helt igennem flot optræden, med smukke sange, god musik – og flere af de øjeblikke hvor de små hår rejste sig på armene.

"Indpakningen" var derfor i orden omkring det meningsfulde, aktuelle og stærke budskab "*os og de andre*" – at blive budt velkommen eller lukket ude.

Budskabet trækker tråde lige fra det helt nære hverdagsperspektiv med legen i skolegården til det store globale perspektiv med alvorlige flygtningekriser. Der er stof til eftertanke og til rigtig mange spændende snakke med eleverne.

Fra overbygningen gav både musiklinjen og dramalinjen prøver på hvad de har lært. Det er ikke så lidt, så i år fik vi en sommerfest med både gys og rock på højt plan.

Trods lidt dystre vejrudsigter, endte vejret med at holde hele dagen, og heldigvis for det.

Det blev nemlig en helt igennem god dag med en fantastisk stemning, og rigtig mange mennesker, som hyggede sig med boder, koncerter, teater og godt samvær. Madboderne havde igen i år en kvalitet, som gjorde Gammellosevej 226-228 til landets kulinariske epicenter. Og så må vi ikke glemme det overdådige udvalg af kager i kaffeboderne – det gik lige i mavesækken – og derefter i hjertekulen hos undertegnede. Lækkert!

Forældrene i anden klasse havde, traditionen tro, lavet revy i salen, hvilket endnu engang blev en uforglemmelig oplevelse – voksekomik i børnehøjde, med flotte sang- og skuespilpræstationer. Superflot, modigt og sjovt af jer!

Tak til alle for indsatsen med at lave endnu en fantastisk sommerfest. På en dag som d.18 juni, hvor elever, lærere og forældre forener kræfterne, går det virkelig op i en højere enhed at være på Den lille Skole!

Lilleskolefestival: D.20-22 juni, tog hele overbygningen afsted til Lilleskolefestival, som i år blev holdt i Århus. Der var mere end 1000 unge mennesker fra hele landet på festivallen, hvor eleverne gav koncerter, spillede teater og hyggede sig med hinanden.

Vores egen dramalinje fik stor ros for gyserstykket, som fik de små hår til at rejse sig hos tilskuerne og vores musiklinje gav en vanvittigt flot koncert, som gav genlyd i hele landet.

Alt drejer sig jo ikke om at måle sig med andre, men jeg bliver alligevel rævestolt når jeg hører med hvilket overskud vores elever præsenterer vores skole på festivalen . I er saftuseme` dygtige!
Meldingerne fra turen har ellers været sparsomme (man er vel ung....-☺), men det jeg har fået ud af en flok trætte lærere og elever tyder på god stemning, god musik, lidt mere end en smule regn, venner, kærester og alt det andet, som hører til en god festivaloplevelse med sin skole.

Dimission: D.23 juni holdt vi dimission for skolens afgangsklasse. Det er altid en bevægende og følelsesladet aften, og i år var ingen undtagelse. Eleverne blev sendt afsted med taler, sange og nytrykte eksamensbeviser og både lærerne og skolen fik flotte gaver af forældre og elever. Undervejs blev der både uddelt håndtryk, krammet, grinet – og knebet en tåre. Helt som det skal være!

Nyt gulv: Hen over sommeren bliver der lagt nyt linoleumgulv i 1 klasse samt på hele 1.sal i grundskolehuset. Der kommer også linoleum på gulvet i 6.klasse, men det bliver først i løbet af efteråret når de to søjler, som står meget i vejen, bliver fjernet.

Personale: Efter sommerferien starter vores nye Klubpædagog, Ditte op. Hun kommer til at indgå i Klubteamet sammen med Jan, Rita og Marie og bliver tilknyttet 1.klasse som "deres" pædagog. Det betyder at hun, sammen med Christian, bliver en del af klasseteamet i 1.klasse. I de første par måneder bliver det tredje medlem af det team Frederikke, der vikarierer som matematiklærer. Som I ved, så sagde Kim sin stilling op lige inden sommerferien. Det betyder – udover lidt ekstra travlhed hos skolens ledelse i et par dage - at vi nu skal i gang med den spændende proces det altid er, at skulle ansætte en ny lærer. Stillingsopslaget er slået op på både "Lærerjob.dk" og på skolens hjemmeside, så hvis I kender nogle gode folk med de rette kvalifikationer og en stærk personlighed, er det nu I skal "prikke" til dem. Der er ansøgningsfrist d.22 august og vi regner med at kunne ansætte en ny lærer med start d.1 oktober. Maria kommer tilbage fra barsel til august, og i første omgang har vi aftalt, at hun går på lettere nedsat tid. Det betyder, at Cathrine fortsætter med at have dramalinjen i overbygningen i det kommende skoleår.

Nye børn: Juni er traditionelt også den måned, hvor vi skal sige "daw do, do der, daw daw do der" til en masse nye elever. Vores forskole startede op d.1 juni med 21 spændte og søde nye skoleelever. De blev modtaget af deres venskabsklasse, 5. Klasse, som vist var mindst lige så spændte – og helt sikkert lige så søde. Forskoleeleverne har klaret deres første skolemåned rigtig godt, og venskabsklassen har virkelig taget dem "under vingerne", så nu er det en tryk og glad klasse, som kan tage hul på deres første rigtige skoleferie. Der er også kommet nye elever i flere af skolens øvrige klasser. Nogle kommer hjem fra udlandet og andre skifter fra andre skoler, men uanset hvor I kommer fra, så glæder vi os til at lære jer rigtigt at kende. I er meget velkomne på den lille Skole.

Tak til alle for et godt, spændende, udfordrende og rigtig godt skoleår.
Vi har dygtige lærere og pædagoger, en god administration, opbyggende og opmærksomme forældre, og nogle helt igennem søde, herlige og meget forskellige elever.

På skolen skal vi alle sammen holde lidt velfortjent ferie nu, og så glæder vi os til at se jer igen til august.

Rigtig god sommerferie til jer alle sammen.

De bedste hilsener
Simon