

Kære alle

Efteråret er kommet! (Hvis nogen skulle være i tvivl....)

Når solen kigger frem ind imellem, står den lavere på himlen. Det er koldt om morgenen, der er kommet gang i vinden, bladene begynder så småt at ændre farve, og om kort tid smider træerne hele sommerpragten, og går vinteren i møde i ophøjet nøgenhed.

Synkront med bladenes nye farve, ændrer pedellernes hårfarve sig også på den her årstid til endnu mere gråt. De får nemlig travlt med deres årligt tilbagevendende Sisyfosarbejde, med at feje blade og tømme tagrender – men det er jo en helt anden historie.....

Skolen har nu været i gang i et par måneder siden sommerferien, og jeg synes derfor det må være på tide med et nyhedsbrev fra mig.

Opstarten af skoleåret

Efter sommerferien var der igen 231 glade elever, som startede på det nye skoleår hos os. Det er samme antal som sidste år, og skolen ligger således ret stabilt lige omkring det elevtal, som er optimalt.

Alle klasser er kommet rigtig godt fra start i det nye skoleår. Der er startet nye elever på skolen og i flere klasser er der kommet nye ansigter. Det er nogle søde børn og unge mennesker, som er startet hos os, og de nye som jeg har talt med fortæller alle, at de er glade og føler sig meget velkomne. Tak til alle elever og forældre fordi I er så gode til at tage imod nye folk – den kultur kan vi godt være stolte af!

Vi oplever i øvrigt fortsat en stor positiv interesse for skolen, og vi har derfor ventelister til de fleste klasser. Det er en rigtig god fornemmelse, at så mange mennesker har lyst til at vælge vores skole til, og det er samtidig en tillids erklæring, som vi fortsat vil gøre alt hvad vi kan for at leve op til.

Lejrskoler

Som altid, har starten af skoleåret i stor udstrækning, stået i lejrskolernes tegn:

4.kl, 5.kl, 6.kl var sammen i Tunnerup på Lolland.

Ud over bålhygge, middelaldercenter, vandreture, madlavning m.v, fik 6.klasse også testet, at skolens store lavutelte ikke kan modstå en syndflod af vand i stil med den, som løb ind under teltdugen den ene nat. Heldigvis tog elever og lærere det med noget nær "stoisk" ro, og alle klasserne rykkede sammen under fast tag i selve lejrskolebygningen. Superflot klaret!

7. klasse tog til Bornholm og Christiansø.

Det blev også en tur med overraskelser, hvor både naturen og det danske politikorps hjalp med til at gøre turen uforglemmelig.

Politikorpset, fordi de valgte at lave en storstilet og uvarslet gidsel/terroristøvelse på Christiansø da vores elever overnattede der, og naturen da den for alvor åbnede for sluserne. Politiaktionen blev en spændende og anderledes oplevelse, og naturens rasen blev klaret på hyggeligste vis, da et bedsteforældrepar til en af eleverne beredvilligt stillede deres sommerhus til rådighed for klassen en regnvåd nat.

9. klasse tog til Tjekkiet.

Også her dukkede der udfordringer op, da turbussen brød sammen lige før ankomsten til destinationen i Tjekkiet. Det blev dog klaret på bedste vis med et par buskift undervejs hjem, og eleverne havde en fantastisk tur med både adventure-/naturoplevelser og storbystemning.

Jeg kan høre på både elever og lærere, at de igen har haft nogle fantastiske lejrskoleture, med gode oplevelser, spændende undervisning, personlige sejre, stærke fællesskaber og en masse sjov.

Og en ting er i hvert tilfælde helt sikkert: Det er aldrig kedeligt, og i år har eleverne så også lært at tackle både modgang og uforudsete hændelser. Og det har de gjort godt!

Lejrskolerne har simpelthen kæmpemæssig værdi!

Personale

Efter 33 år på Den lile Skole, er Mette V gået på pension med udgangen af september måned. Det blev højtideligholdt med en reception på Mette`s sidste arbejdsdag d.30 september. Der var rigtig godt besøgt ved receptionen, og både nuværende og tidligere elever, forældre og kollegaer dukkede op for at sige tak for indsatsen til Mette. Jeg skal hilse fra Mette og sige tusinde tak for den store opmærksomhed og for de fine ord og gaver hun fik med på vejen.

Hanne er startet op i Mette`s stilling. Hun er faldet så godt ind i tonen og opgaverne på hendes nye arbejdsplads, at vi faktisk slet ikke bemærker at hun er ny....

Maria er på barsel og hun nedkom d.03-10 med en lille datter.

Maria`s barselsvikar, Cathrine, er på en kompetent og rigtig god måde trådt ind i hendes stilling.

Et stort velkommen til jer begge to.

Nyt tag

Taget på overbygningshuset er desværre nedslidt i en sådan grad, at der skal lægges et nyt.

Vi er i øjeblikket ved at indhente tilbud på entreprisen, og vi regner med, at arbejdet med taget kommer i gang på den her side af nytår. I skal nok få mere information når vi nærmer os.

Arbejdslørdag

D.19 september løb skoleårets første forældrearbejdsdag af stabelen.

Af tilbagemeldingen fra Vedligeholdelsesudvalget kan jeg forstå, at fremmødet ikke var så stort som vi kunne ønske. Jeg håber selvfølgelig, at det forholdsvist lave fremmøde d.19 september var et engangstilfælde og ikke en tendens. Arbejdsdagene er nemlig en vigtig del af skolens fysiske vedligeholdelse – og af skolens fællesskab - og der er derfor en klar forventning fra skolens side til, at forældrene prioriterer at møde op til dem.

På arbejdsdagen var der masser af opgaver at tage fat på for de fremmødte forældre, og det er virkelig imponerende at se hvor meget I nåede.

Endnu engang havde Vedligeholdelsesudvalget lavet et fremragende stykke forberedelsesarbejde, og også af den grund, blev dagen en succes.

Generelt hersker der en god og positiv ånd på skolen, og der er smil hos både elever, personale og forældre. Det er rigtig rart at være en del af det, og det er med en god stemning i maven, at vi i dag har sendt eleverne hjem på en velfortjent efterårsferie.

De bedste efterårshilsener
Simon