

Kære alle

Så blev det sommer igen. Og en rigtig klassisk dansk en af slagsen – i hvert tilfælde hvad angår vejret. Dejligt solskin og varme, afløst af lidt gråvejr og nogle byger. Det er helt som det skal være....(-:

På skolen er der helt ro lige nu. Elevernes sommerferie er startet, og i skrivende stund er der bare et par håndfulde af de mindste elever, som nyder den sidste åbningsdag i Klubben inden den også lukker for ferien. Og så selvfølgelig administrationen, pedellerne og et par lærere, som lukker de sidste ”ender” fra det nu forgangne skoleår – og pusler lidt med nogle småting omkring det kommende skoleår, inden de også går på ferie.

Det er også helt som det skal være.....

Maj og Juni har, som altid, været travle på skolen, og derfor har I ikke modtaget et nyhedsbrev fra mig i noget tid. Men et nyhedsbrev skal I selvfølgelig have her op til ferien, så nu benytter jeg mig af freden og skriver et par ord:

Sommerfesten:

D.21 juni holdt vi skolens sommerfest.

Trods lidt dystre vejrudsigter, endte vejret med at holde stort set hele dagen. En enkelt byge fik vi da – det er vel dansk sommer – men der skal meget mere end det, til at spolere det gode humør på Den lille Skole(-:

Det blev nemlig en helt igennem god dag med en fantastisk stemning, og rigtig mange mennesker som hyggede sig med boder, koncerter, linjefagsudstillinger, og godt samvær. Forældrenes kulinariske evner sørgede for, at alle kunne spise sig mætte i lækker hjemmelavet mad – og man så ellers var til ”deller”, lasagne eller mad fra grillen. Og så var der også lige kageboderne – mamamia hvor var der bare lige kageboderne! Jeg ved ikke hvordan andre havde det, men synet kagebodernes udvalg, var den første af to gange på dagen, hvor mine øjne løb lidt i vand...(-:

Den anden gang var under elevernes optræden.

Igennem de to uger op til selve festen, var det nemlig lykkedes for elever og lærere – på tværs af klasserne - at lave en helt igennem flot optræden, med smukke sange, god musik, opfindsom koreografi – og flere af de øjeblikke hvor de små hår rejste sig på armene. Det kræver stenhårdt og koncentreret arbejde af både børn og voksne, at kunne nå sådan et resultat på bare to uger – I er simpelthen for seje!

Forældrene i 2.klasse havde, traditionen tro, lavet revy i salen. Revyen havde form af et mix imellem skyggespil og levende personer og det blev igen i år, en uforglemmelig oplevelse for tilskuerne. Superflot, og sjovt fundet på af jer.

Tak til alle for indsatsen med at lave endnu en fantastisk sommerfest. På en dag som d.21 juni, hvor elever, lærere og forældre forener kræfterne, går det virkelig op i en højere enhed at være på Den lille Skole!

Musikfestival: Som afslutning på skoleåret tog hele overbygningen, traditionen tro, afsted til Lilleskolefestivallen D.23-25 juni. I år blev festivallen holdt i Randers, hvor godt 1700 unge mennesker fra frie skoler i hele landet deltog. Der blev lyttet masser af god musik og fede

koncerter, hvoraf en af de fedeste selvfølgelig blev leveret af Den lille Skoles musiklinjehold(-: Og så var der ellers et bredt udvalg af sjove aktiviteter, god stemning, solskin, venner, kærester og alt det andet, som hører til en god festivaloplevelse med sin skole.

Og selvom en stor del af drengene fra 8.kl og 9.kl kom hjem med nogle ret alternative frisurer, var festivallen endnu engang en herlig, begivenhedsrig og rigtig god afslutning på skoleåret for overbygningens elever.

Personale: Som I måske allerede har læst af mine opslag på Intra, har vi ansat Julie Bogason som ny fast lærer fra d.01-08. I det kommende skoleår skal Julie være dansk- og klasselærer i 1 klasse og have 3.klasse i dansk, engelsk og billedkunst. Tematimerne deler hun imellem de to klasser. Julie er en erfaren, superdygtig og rigtig sød lærer, som vi glæder os rigtig meget til at byde velkommen.

Vi har ligeledes ansat en ny lærer til at undervise vores kunstlinjehold i overbygningen, samt p-fagsholdene i kunst på melletrinnet. Valget er faldet på Lisa Lach-Nielsen, som er uddannet fra Danmarks Designskole, og i mange år har arbejdet som kunstner indenfor flere forskellige genrer – herunder billedkunst, sang og film.

Lisa er en yderst kompetent og inspirerende person, og vi glæder os til at hendes viden og erfaring omkring både teknikker, processer, design og retninger indenfor kunst, vil være med til at løfte niveauet og begejstringen for vores kunstneriske fag endnu højere end det er i dag.

Nyt fyr: Vi skal have udskiftet vores 30 år gamle naturgasfyr inden den næste fyringssæson sætter ind. Bestyrelsen har igennem et år, arbejdet på at finde den rigtige fyringsløsning, som både er CO2 mæssigt og økonomisk god. Efter grundige beregninger og overvejelser er beslutningen faldet på, at hele skolen fremover skal opvarmes af et pillefyr.

Fyret bliver placeret lige indenfor hegnet til p-pladsen. Det monteres i en container, som vi beklæder med træ, maler flot og eventuelt forsyner med klatregreb og faldsand. På den måde får vi, ud over et nyt fyr, også et nyt legeredskab – måske et projekt på en kommende arbejdsdøgn?

I løbet af sommerferien, kommer der derfor til at ske en del gravearbejde på legepladsen. Planen er, at nedlægningen af varmerør og klargøringen til fyret sker i ferien imens der ikke er elever på skolen. Selve fyret bliver leveret og monteret ultimo august/primus september.

Kontortid for lærerne i det kommende skoleår:

Som jeg også skrev i mit nyhedsbrev i april, har vi lavet en ny model for lærernes arbejdstid. Modellen indebærer blandt andet, at lærerne kommer til at tilbringe noget mere tid på skolen end de hidtil har gjort.

De nye arbejdsvilkår for lærerne giver en række praktiske ændringer i forbindelse med indretningen af hverdagen.

Som en af de væsentligste ændringer, giver den større tid som lærerne tilbringer på skolen indenfor den "almindelige arbejdstid", mindre tid til at løse alle de opgaver de før løste på andre tidspunkter af døgnet.

Samarbejdet med forældrene har fortsat meget høj prioritet, og vi har blandt andet valgt at lave vores model, så hjørnestenene i samarbejdet, nemlig forældremøder, skole/hjemsamtaler og "børnerunder", kan fortsætte under de samme gode rammer som vi kender i dag.

Der kommer dog til at ske den praktiske ændring, at vi forsøger at begrænse lærernes aftenarbejde, da de fremover tilbringer mere af deres arbejdstid på skolen. Derfor vil vi, som

noget nyt, indføre "kontortid" for forældrekontakten. "Kontortiden" betyder ikke, at der ikke er mulighed for ganske korte og koordinerende meldinger imellem skolen og hjemmet i løbet af ugen. Men vi lægger op til at henvendelser, som kræver længere telefonsamtaler, uddybende svar på mail eller opfølgende møder, fremover klares i "kontortiden". Det er vigtigt at I forældre er opmærksomme på det, og vi håber I vil hjælpe os med at få det til at fungere.

Der kommer til at være kontortid for lærerne hver torsdag kl.15.30-16.30.

Afsluttende tanker:

I det forgangne skoleår er der sket nogle historiske ændringer, som berører hele skoleverdenen.

Lærerne har fået nye arbejdsvilkår og der er kommet en folkeskolereform, som markant ændrer – og forlænger – skoledagen for mange børn i Danmark.

Heldigvis er vi en fri skole, så vi laver fortsat den skole vi selv synes er rigtig – uanset hvad de andre gør.

Men alligevel smitter to så markante ændringer af på vores pædagogiske diskussioner og medfører nye ting i vores hverdag. Det kan ikke være anderledes, og det er med til at styrke vores skole, at der er en levende debat, hvor vi får lejlighed til at spejle skolens værdier i alle de forskellige holdninger og stærke meninger om, hvad kvalitet i skolen er.

Også i det helt børnenære perspektiv sker der ændringer på skolen med nye lærere, nye klassekammerater og nye tiltag som fx "minihumaniora", lektiecafe og idræt som nyt afgangsprøvefag i det kommende skoleår.

Men lige som med vejret til sommerfesten, er det heller ikke noget som kan ødelægge det gode humør på Den lille Skole.

For vi har en sund og rodfæstet kultur, dygtige lærere og pædagoger, en god administration, opbyggende og opmærksomme forældre, og nogle helt igennem søde, herlige og meget forskellige elever.

Og derfor ser fremtiden lige så lys ud for vores skole, som aftenerne er det lige nu i den herlige danske sommer(-:

Tak for et godt, spændende og sjovt skoleår.

Det er virkelig rart og næsten aldrig kedeligt at være på Den lille skole(-:

På skolen skal vi alle sammen holde lidt velfortjent ferie nu og så glæder vi os til at se jer igen til august.

Rigtig god sommerferie til jer alle sammen.

De bedste hilsener
Simon