

Kære alle

"Om lidt blir` der stille...".....sådan indledte jeg mit sommerbrev sidste år. Og i år passer den lille strofe også et stykke hen ad vejen, for her er vitterligt noget mere stille efter at de fleste elever er gået på ferie, og det kun er en god flok glade klubbørn som leger på legepladsen. Men helt stille er her alligevel ikke, for den danske sommer viser sig fra sin lunefulde side i de her dage, og der er saftsuseme` gang i blæsten.... Men mon ikke sommeren også kommer til at vise sig fra sin lune og charmerende side i løbet af ferien? Det håber jeg, for på fredag lukker Klubben også af for det her skoleår og så drager alle børn og voksne på en velfortjent sommerferie – og de har fortjent masser af solskin. Inden alt lukker ned før ferien, vil jeg dog lige gribe lejligheden til at sende et kort nyhedsbrev til jer.

Sommerfest: Som vi plejer, holdt vi sommerfest på skolen i juni måned – den her gang lørdag d.17.

I år var meget som det plejer, men noget var også nyt.

Som vi plejer, arbejdede alle klasser fra 0.kl-6.kl benhårdt i de 2 projektuger op til selve festen. Årets store teaterstykke blev forberedt, roller blev skrevet, der blev øvet dansetrin og koordineret indgange på 4 store hold.

Det var hårdt arbejde af alle, men det var samtidig en stor fornøjelse at følge processen, hvor elever og lærere i fællesskab lavede stykket, øvede sangene, koordinerede dansene og alt det andet som følger med. Der er en helt særlig energi over sommerfestugerne, og hvert år bliver jeg bekræftet i hvor stor værdi det her store fælles projekt har for alle på skolen. Det bliver jeg ikke mindst når jeg oplever hvordan de allermindste elever "vokser" og hvordan de større elever tager sig af de mindre når det ind imellem er svært og hårdt.

Også derfor lykkedes det endnu engang for elever og lærere – på tværs af klasserne - at lave en helt igennem flot optræden, hvor vi blev ført igennem dansens historie med smukke sange, god musik og fantastiske løgnehistorier.....

Som vi plejer, var der også i år masser af boder, loppemarked til støtte for 9.kl udlandstur og et kageudvalg som kunne gøre enhver sønderjyde misundelig.

Og så var der selvfølgelig også forældrerevyen, som forældrene i 2.kl stod for – og som endnu engang efterlod mig storsmilende og næsegrus af beundring over den iderigdom, de gakkede indfald, den gode musik og ikke mindst det mod vores forældre har. Man bliver udsat for lidt af hvert som lilleskoleforælder, men igen sad forældrerevyen "lige i skabet" – og derfor skal der lyde endnu et rungende og velfortjent "BUUUUUHHHHH" til den onde dronning og klapsalver til alle jer andre(-:

Men selvom meget var som det plejer, var der alligevel også noget som var nyt.

Vi besluttede sidste år, at vi ville afprøve et nyt format for sommerfesten, og i år var det så første gang, at en enkelt klasse var hovedansvarlig for hele logistikken omkring mad og drikke. Jeg ved, at 7.kl, og ikke mindst deres forældre, har lagt store kræfter i arrangementet og det var tydeligt.

Det kørte som smurt, og flere af de nye tiltag som fx madbilletterne og det store fælles spiseområde er jeg helt sikker på vi kommer til at se ved fremtidige sommerfester også. Tak for en kæmpe "pionerindsats" - I fortjener simpelthen stående applaus.

Alt i alt blev sommerfesten en helt igennem god dag med en fantastisk stemning, solskin og rigtig mange mennesker, som hyggede sig med boder, koncerter, teater og godt samvær.

Tak til alle fordi I var med til at lave endnu en fantastisk sommerfest. På en dag som d.17 juni, hvor elever, lærere og forældre forener kræfterne, går det virkelig op i en højere enhed at være på Den lille Skole!

Dimission: D.22 juni holdt vi dimission for skolens afgangsklasse. Det er altid en bevægende og følelsesladet aften når vi sender en årgang af "verdens bedste elever" ud i verden, og i år var ingen

undtagelse. Eleverne blev sendt afsted med taler, sange og nytrykte eksamensbeviser og undervejs blev der både uddelt håndtryk, krammet, grinet – og knebet en tåre. Helt som det skal være!

Tag på Overbygningen: Det har desværre vist sig, at det nye tag på overbygningen har visse udfordringer. Det ser rigtig pænt ud – men er utæt som en si flere steder, og så opfylder det jo ikke helt sit formål. I løbet af de første uger af skolens sommerferie kommer entreprenøren derfor og gør endnu et forsøg på at få taget tæt. Vi krydser fingre.....

Nye vandrør: I de sidste uger af skolens sommerferie får vi lagt nye udvendige vandrør. Det betyder, at det meste af den indvendige skolegård bliver gravet op i nogle dage. Imens det sker, vil adgangen til gården – og dermed til skolens hovedindgang være spærret. Jeg håber, at gravearbejdet er overstået når Klubben åbner igen d.1 august, men hvis det ikke er tilfældet vil adgangsvejen til Klubben være igennem 1.klasse via porten ved overbygningen.

Idrætsdag: D. 18 maj holdt skolen idrætsdag på Bagsværd Atletikstadion. Eleverne var samlet på hold med elever fra alle klassetrin fra 0.kl til 8.kl, og der blev dystet i en masse "anderledes" discipliner i "Kampen om Afrika". Undervejs blev holdene ikke kun belønnet for hvordan de klarede sig i disciplinerne, men i høj grad også for hvordan de formåede at få alle med og skabe sammenhold.

Hvert hold havde forberedt en stammedans og et kampråb, som de indledte alle dystet med, og det kom der mange sjove oplevelser ud af.

De største elever var holdkaptajner på holdene, og det gjorde de med omsorg, overskud og tålmodighed overfor de mindre elever - også selvom de ikke altid vandt konkurrencerne.

Det var med til at skabe en fantastisk god stemning hele dagen, hvor alle var med og fik mange gode oplevelser.

Man må godt være stolt som skoleleder, og det var jeg altså over jer store elever den her dag - I er for seje! Jeg har lidt tekniske vanskeligheder omkring at uploade alle billederne fra dagen til Intra, men her er et par smagsprøver.....



Personale: Afslutningen af skoleåret betød et farvel til en markant personlighed blandt personalet. Efter 22 år på skolen (hele hendes arbejdsliv) har Anja nemlig besluttet sig for at stoppe.

D. 21 juni sagde vi officielt farvel med en reception i gården. Det var en god oplevelse med taler, en rørende sang fra 4.kl og et rigtigt frieri. Sammen med mange af Anjas tidligere og nuværende elever, forældre og kollegaer, var det alt sammen med til at sende Anja rigtig godt videre ud i det ukendte. Held og lykke til dig Anja og endnu engang tusinde tak for din kæmpeindsats for skolen.

Heldigvis skal vi også sige goddag til en ny lærer på skolen, idet Silje starter lige efter sommerferien. Hun var på besøg under sommerfesten og jeg skal hilse og sige, at hun glæder sig utroligt meget.

Nye børn: Juni er traditionelt også den måned, hvor vi skal sige velkommen til en masse nye elever. Vores forskole startede op d.1 juni med 22 spændte og søde nye skoleelever. De blev modtaget af deres venskabsklasse, 5. Klasse, som var mindst lige så spændte – og helt sikkert lige så søde. Forskoleeleverne har klaret deres første skolemåned rigtig godt, og alle fandt modet til at være med i sommerfeststykket. Det er altså en flot præstation når man er 6 år gammel, lige er startet i skole – og der er flere hundrede tilskuere som kigger på. Det lover godt for fremtiden. Der er også kommet nye elever i flere af skolens øvrige klasser. En kommer hjem fra udlandet og andre skifter fra andre skoler i Danmark, men uanset hvor I kommer fra, så glæder vi os til at lære jer rigtigt at kende. I er meget velkomne på den lille Skole.

Tak til alle for endnu et spændende, udfordrende og rigtig godt skoleår.

På skolen skal vi alle sammen holde lidt velfortjent ferie nu, og så glæder vi os til at se jer igen til august.

R rigtig god sommerferie til jer alle sammen.

De bedste hilsener
Simon

Nyhedsbrev juni 2017