

Kære alle

Så er det sommer igen. Løvet hænger tæt og grønt på træerne på legepladsen, de lyse timer er mange, aftenerne er lange og lyse – og vejrudsigten lover at sommeren nu endelig er på vej for alvor. Det bliver skønt at få noget vind i håret og sol på maveskindet....

Endnu et skoleår er gået - selvom jeg tager mig selv i at synes, at det nærmest lige er begyndt – men tiden går jo også bare hurtigere når man er optaget af spændende ting og er i godt selskab(-:

På skolen er der ret stille lige nu. Efter en, som altid, hektisk og travl juni måned holder vores elever sommerferie. I de næste par dage er det så bare en mindre flok af vores børn som befolker Klubben og giver skolen en smule liv, men på onsdag stikker de også ud til gode oplevelser i sommerlandet.

Den uvante stilhed og solskinsvejret udenfor vinduerne giver mig lyst til at skrive et kort sommerferiebrev til jer alle sammen, så her kommer det:

Sommerfesten: Hold da op for en fest!

Jeg havde i min "teaser" på Intra skrevet, at skolen fejrede fødselsdag i forbindelse med sommerfesten i år – og at det ikke ville komme til at gå stille for sig. Og det tror jeg roligt man kan konstatere, at det heller ikke gjorde!

Årets sommerfest var samtidig fødselsdagsfest for skolen, og den var derfor ekstra smækfyldt med festlige og gode indslag.

Festen startede med "pomp og pragt" da Furesøgarden – anført af Josefine fra 9.kl - truttende og trommende marcherede ned af Gammellosevej.

Herefter stod den på det traditionelle overdådige "kagebord" med mange flotte, fantasifulde og velsmagende kager (jeg tog selvfølgelig ansvar for personligt at smage et bredt udvalg - lækkert(-:).

Eleverne og lærerne i grundskolen havde igennem 2 hektiske uger forberedt det store udendørs teaterstykke, hvor temaet i år var Kina.

Det blev en helt igennem flot oplevelse, med smukke sange, god musik, fantasifulde kostumer – og flere af de øjeblikke hvor de små hår rejste sig på armene – I er for seje kære børn!

Og for folk som måtte være i tvivl, så viste stykket også, at Den lille Skole stadig er en skole med klare holdninger til den verden vi lever i.....

Trods lidt blandede vejrudsigter og en generalprøve fredag som druknede i vand, endte vejret med at blive godt hele dagen, og heldigvis for det.

Solen gjorde nemlig en god dag endnu bedre, og lagde flere lag på den fantastiske stemning, hvor rigtig mange mennesker hyggede sig med boder, koncerter, udstillinger, godt samvær og lækker mad.

Forældrene i anden klasse havde, traditionen tro, lavet revy i salen. Jeg har kunne fornemme, at der er blevet lagt mange kræfter i revyen i løbet af hele sidste år - og det har bestemt ikke været skønne spildte kræfter. Vi blev taget med på en tidsrejse igennem skolens historie, perfekt garneret med musik, suveræn sang og dansende "nøgenbilleder" af Adam og Eva.... Børnene har ikke deres musikalitet og talent fra fremmede. Superflot, modigt og sjovt af jer!

Den officielle del af festen sluttede med fødselsdagssang og verdens måske største lilleskolekage. Kagen var udtænkt, bagt og monteret af Susanne, mor til William og Cecilie og næstformand i bestyrelsen. Et imponerende stykke arbejde med et overbevisende resultat - mums.

Tak til alle for indsatsen med at lave endnu en fantastisk sommerfest. På en dag som d.20 juni, hvor elever, personale og forældre forener kræfterne, går det virkelig op i en højere enhed at være på Den lille Skole!

Som en bonusinformation kan jeg nævne, at sommerfesten i år gav et flot overskud på 17400 kr. Overskuddet fra sommerfesten går hvert år ubeskåret til skolens rejsefond hvis eneste formål er, at give tilskud til udenlandsturen i 9.klasse.

Musikfestival: D.22-24 juni, tog hele overbygningen, traditionen tro, afsted på Lilleskolefestival. Festivalen blev i år holdt i Haslev med deltagelse af 1600 unge mennesker fra lilleskoler i hele landet.

En af meldingerne fra turen lyder på, at vores musiklinjehold spillede den fedeste koncert overhovedet dernede. Med kant, sikre sang- og instrumentpræstationer, attitude og udstråling, trykkede vores elever den af i en grad som gav genlyd på festivalen og helt hjem til Gammellosevej!

En anden melding lyder på masser af god stemning, mest solskin, masser af musik, venner, kærester og alt det andet, som hører til en god festivaloplevelse med sin skole.

Personale: I løbet af juni måned er der sket nyt på personalefronten.

Som I ved fra tidligere opslag på Intra, går Maria på barsel hele det kommende skoleår og Mette V går på pension med udgangen af september.

Til at afløse Maria næste år, har vi ansat Cathrine Fjord som barselsvikar. Jeg har allerede præsenteret Cathrine kort for jer på Intra, og hun vil også selv skrive til de klasser, hvor hun kommer til at undervise.

For en lille uge siden afsluttede vi så ansættelsesforløbet i forhold til den pædagog med støttefunktion, som skal overtage Mette V's store indsats omkring skolens fysiske handicappede børn.

Valget faldt på Hanne Bischoff Rasmussen. Hanne er uddannet pædagog og kommer fra 18 års ansættelse på en skole i Køge. Hun er en erfaren og dygtig pædagog – og så er hun rigtig sød og opmærksom, hvilket gør hende rar at være sammen med(-:

Hanne starter d.15 september, og kommer således til at være ansat samtidig med Mette V i 14 dage. Planen er at Hanne bruger de 14 dage på at "suge til sig", inden Mette tager sin store viden og erfaring med sig på pension d.01-10.

Tak for endnu et rigtig godt skoleår på Den lille Skole.

Vi er verdens ældste lilleskole, men der er intet alderdom over os! Vi glæder os til alle de sjove og spændende ting vi skal i gang med til næste skoleår, sammen med vores helt igennem søde, herlige og meget forskellige elever.

Rigtig god sommerferie til jer alle sammen.

De bedste hilsener  
Simon