

Kære alle

Nu er efteråret ved at være over os for alvor. Det er i hvert tilfælde hvad kalenderen fortæller, og udsigten fra mit vindue bekræfter i høj grad kalenderen i dag. Regnen siler nemlig ned, bladene er begyndt at blive gule, og en del af dem har allerede sluppet deres livgivende tag i grene og kviste og flyver forvirrede rundt langs jorden....

Man kan godt blive lidt trist af den her grå årstid, hvor lyset er på tilbagetog og hvor sommerens mangfoldige liv visner og forbereder sig på at gå i hi. Men så er det godt at tænke på, at være på en skole, hvor der altid er masser af lys (se bare længere nede i brevet) og varme (når pillefyret altså vil...), og en masse søde elever, hvor især de yngste bare nyder de vandpytter, som efteråret laver på legepladsen – og hvor man som forældre derfor får fuld valuta for det gode regntøj, man har udstyret puderne med(-:

Om ganske få dage går eleverne på en velfortjent efterårsferie, men inden da, skal I lige have et nyhedsbrev med på vejen, for der er sket en del siden.....

.....Skolestart:

I de fleste klasser er der igennem det seneste års tid kommet nye klassekammerater, som alle har bidraget med en masse godt. D.5 september var vi således 231 elever, hvilket er 15 flere end vi var sidste år. I de fleste klasser er elevtallet nu ved at være der hvor vi gerne vil have det, så frekvensen i elevoptaget bliver nok betragteligt mindre i den kommende tid, end vi har været vant til i det seneste år.

Skolen oplever dog fortsat en stor interesse fra forældre til børn, som de gerne vil have ind på skolen. Det vidner om, at der er en god fortælling om Den lille Skole, og vi er rigtig glade for den store positive interesse.

For eleverne i indskolingen og overbygningen startede skoleåret med introdage hvor der, for at styrke fællesskabet på trinene (0.kl-3.kl sammen og 7.kl-9.kl sammen), blev lavet en masse aktiviteter på tværs af klasserne.

På mellemtrinnet (4.kl-6.kl), havde de i år valgt at springe introdagene over, og i stedet koncentrere sig om optakten til deres store fælles opstartsaktivitet, nemlig.....

.....Lejrskole:

Som sidste år, tog hele mellemtrinnet på lejrskole sammen til Tunnerup på Lolland. På den koloni de havde lejet, var der plads til at 4.kl og 5.kl sov på værelser, imens 6. kl øvede sig på at sove i telte, inden turen går til Bornholm for dem i 7.klasse.

I år var der blandt andet et historisk tema på lejrskolen, hvilket fx udmøntede sig i besøg på Middelaldercentret og fællesdans til harmonika ved bålet om aftenen.

7. klasse var på telttur til Bornholm og Christiansø, og selvom toiletforholdene på en af teltpladserne vist ikke var helt optimale, kom alle glade – og ikke specielt oppustede – hjem.

9. klasse havde i år valgt at kombinere deres udlandstur med en historisk storbytur i Berlin og en adventuretur i Tjekkiet. Undervejs blev det også til et besøg i koncentrationslejren Sachsenhausen. Det var en flok trætte elever og lærere som kom hjem til skolen, men på tilbagemeldingerne lyder det som om, at de har haft en indholdsrig og rigtig spændende tur, med gode oplevelser nok til at danne minder for livet.

Generelt kan jeg høre på både elever og lærere fra alle klasser, at de har haft nogle fantastiske ture, med gode oplevelser, spændende undervisning, personlige sejre, stærke fællesskaber og en masse sjov.

Vores lejrskoler har simpelthen kæmpemæssig værdi!

Arbejdslørdag:

D. 20 september løb skoleårets første arbejdslørdag for forældrene af stabelen. Dagen var præget af godt vejr, et stort fremmøde, en rigtig god energi og god forplejning, hvilket alt sammen var godt, for opgaverne var mange.

Det er imponerende at se hvor meget der rent faktisk nåede at blive lavet på dagen. Tak for indsatsen til alle de fremmødte og ikke mindst til vedligeholdelsesudvalget, som igen havde lavet et helt igennem fremragende planlægningsarbejde, hvilket betød at dagen kørte "på skinner".

Pillefyr:

D.22 august fik vi leveret skolens nye pillefyr. Det var noget jeg personligt havde set frem til, da beregningerne viser, at fyret vil spare os 50% af varmeudgifterne og 35% af vores CO₂ udslip i forhold til i dag.

Men som de fleste nok har bemærket, har der været en del opstartsvanskeligheder med fyret. Fra starten udskilte det en hel masse røg, hvilket det bestemt ikke skal. Der har desuden været – og er fortsat - desværre løbende driftstop, som hver gang betyder, at der ikke er varme i radiatorerne eller varmt vand i hanerne. Vi har igennem de seneste knap 2 måneder, været i tæt dialog med det firma som har leveret fyret. Det fortsætter vi med indtil vi har en driftsikker varmforsyning inden vinteren sætter ind.

Nye lamper:

Belysningen i grundskolehuset har længe trængt til at blive renoveret. På baggrund af den belysningsrapport som vi fik lavet for et par år siden, går vi derfor nu i gang med at skifte alle lamperne i den gamle del af skolen. Det er et større projekt, som Gutten og Carsten starter med i efterårsferien. Vi håber på, at alle lamper er skiftet omkring juletid.

Vinduer i 5.kl og 6.kl

Vinduerne i 5.klasse (samt et enkelt i 6. klasse) består i dag af nogle meget gamle og lettere utætte enkeltlagsruder. Det har vi besluttet at gøre noget ved, og der er således bestilt nye energibesparende, tætte og lydæpende (5. kl lokale ligger ud imod Gammellosevej) vinduer til lokalerne. De nye vinduer bliver monteret i samme weekend hvor der er fernisering og musical.

Skolemøbler

Vi er ved at være i mål med at udskifte alle de gamle og udslidte skolemøbler i grundskolen. Vi har været i gang med projektet i snart 3 år, og vi har netop bestilt de sidste 2 klassesæt, så 2.kl og 3.kl også kan komme til at sidde rigtig godt. Der er forventet levering i uge 47 eller 48.

Kontortid for lærerne:

Tak til jer forældre for den måde, I har taget imod vores nye tiltag med en fast kontortid for lærerne. Det virker som om det er kommet godt fra land.

Der vil nok altid være lidt praktiske udfordringer når man starter noget nyt op, og en af dem er, at vores telefonsystem ikke helt er gearret til mange opkald ad gangen endnu. Vi har dog endnu ikke oplevet en telefonstorm, og vi skal nok sørge for, at der altid bliver svaret på

skolens telefon (44983926) i kontortiden hver torsdag kl.15.30-16.30 (hvis I er i tvivl om hvad kontortiden er, kan I læse mere på opslaget på opslagstavlen i forældreintra).

Undervisningen i engelsk og tysk:

Som de fleste ved, er folkeskolereformen ved at blive rullet ud på alle landets folkeskoler lige nu.

Som fri skole, er vi ikke pålagt de samme ændringer som folkeskolen er. Vi fortsætter derfor med at lave og udvikle skolen under friskoleloven og i forhold til vores eget værdigrundlag. Det betyder dog ikke, at vi lukker øjnene for udviklingen på det øvrige grundskoleområde. Vi følger opmærksomt med i den udvikling som er i gang, og vi forholder os løbende til vores egen praksis og til Friskolelovens bestemmelser om at vi skal "stå mål med" folkeskolen.

Et synligt eksempel på at vi træffer vores egne valg er, at vi har valgt at fortsætte med at starte undervisningen i tysk i 7. klasse og i engelsk i 3. klasse. Det gør vi selvom folkeskolen nu starter med tysk i 5. Klasse og med engelsk i 1. klasse.

Vi har først og fremmest truffet det valg ud fra et kvalitativt parameter, idet vi har haft en drøftelse med skolens sproglærere. På den baggrund har vi vurderet, at vores undervisning i den nuværende form, og dermed også elevernes mulighed for at opnå gode resultater, fortsat godt kan "stå mål" med folkeskolen.

Jeg har dog lyst til at anskueliggøre forskellen på de 2 måder at tænke på, så derfor vil jeg fylde lidt tal på undervisningen i tysk/engelsk i hhv folkeskolen og hos os:

Folkeskolens vejledende timetal for tysk er 360 timer i alt.

På Den lille Skole får eleverne 330 timer i alt.

I folkeskolen giver de altså 30 timer mere end vi gør hos os. Til gengæld giver de timerne hen over et 5 årigt forløb, imens vores timer ligger koncentreret omkring 3 år.

Folkeskolens vejledende timetal for engelsk er 630 timer i alt.

På Den lille Skole får eleverne 650 timer i alt.

I folkeskolen giver de altså 20 timer mindre end vi gør hos os. Til gengæld giver de timerne hen over et 9 årigt forløb, imens vores timer ligger koncentreret over et 7 årigt forløb.

I forhold til timetallet i engelsk/tysk er der således ikke en markant forskel på Den lille Skole og folkeskolen.

Den store forskel ligger i den årrække vi hver især vælger at udmønte timetallet hen over. Her ønsker vi, i tråd med skolens pædagogiske tilgang, at eleverne får mulighed for at fordybe sig i fagene i samlede, fremfor i spredte forløb.

At vores timer ligger mere samlede og med flere timer på årgangene giver os nemlig, i skolens forståelse, mulighed for en mere spændende, alsidig og projektfremmende undervisning.

Samme forhold kan man finde rigtig mange andre steder i skolens virke, hvor vi har valgt at samle de "mindre" fag i perioder med flere timer. Det ser man fx i tematimerne i grundskolen og i humaniora i overbygningen.

At "stå mål med" betyder derfor ikke, at vi skal sammenligne os på timetal, på skoledagens længde eller på udbuddet af fagrækker på de enkelte klassetrin.

Vi skal koncentrere os om at levere en kvalitet som, målt på de skolefaglige parametre, mindst lever op til det folkeskolen leverer.

Men vi vil også nå rigtig meget andet med eleverne, og derfor indretter vi elevernes skolehverdag anderledes.

Jeg har lyst til ganske kort at nævne, at begrebet "faglighed" ikke er et begreb, som folkeskolen eller andre har patent på. Der er ikke nogen entydighed i begrebet, og så meget vigtigere er

det derfor, at hver skole(form) forholder sig meget bevidst til hvad "faglighed" betyder i deres egen kontekst.

Det har vi gjort på Den lille Skole (I kan læse meget mere under "Visionerne" på hjemmesiden hvis I har lyst), og også derfor bliver vores valg lettere og bedre kvalificerede, når vi skal beslutte os for i hvilken retning vores pædagogiske praksis og undervisning skal udvikle sig.

Det blev en lidt længere omgang end I er vant til fra mine nyhedsbreve, men jeg havde også meget på hjerte.

Nu er solen brudt igennem de grå skyer, og efteråret viser nogen af al den skønhed som det også har. Der er et væld af farver og dufte, og luften er stadig lun.

Der er derfor al mulig grund til at gå ud og nyde det sammen med folk I holder af.

Rigtig god efterårsferie til jer alle sammen.

De bedste hilsener

Simon

Nyhedsbrev oktober 2014